

מידת הניצחון והשפעותיה

עומר בכור ג'יאן

ה' חנן אותנו בהרבה מאוד מידות, חלקם טובות מאוד וחלקם ההפך הגמור מזה. במהלך הזמן בו למדתי את הספר ב"גן האמונה" של הרב שלום ארוש, תפסה אותי במיוחד אחת המידות שהוא כתב עליה, והיא מידת הניצחון. לכאורה שמה של מידה זו משקף מסר חיובי-"ניצחון", הרי מי לא רוצה לנצח?! ובאמת חשבתי שזו מידה טובה. לאחר שהתעמקתי וקראתי בספרו של הרב שלום ארוש הבנתי עד כמה מידה זו היא מדה גרוע ומסוכנת מאוד וככל שהאדם דובק בה יותר כך הוא פוגם בנפשו ומתרחק מהאמת.

אז בואו והסביר לכם מהו פירושה של מידת הניצחון: מידת הניצחון היא מידה רעה מאוד, ואדם יכול להפסיד בגללה הרבה מאוד דברים בחייו, וחס ושלום זה יכול לקרות לו בטעות מבלי ששם לב לכך. מידה זו גורמת ואדם ליצר תחרותי ורצון לנצח בכל דבר שהוא עושה, בכל תחום שבו הוא מתעסק, ולא אכפת לו גם אם זה אומר שיצטרך לדרוך על אנשים בדרך כדי לנצח. אדם הדבק במידה זו הוא אדם שחושב שדרך החיים בה בחר וצורת חשיבתו הם האמת הגמורה, מי שלא חי כמוהו או חושב כמוהו כסיל. וזה טעות גמורה, אבל הוא הרי תמיד רוצה לנצח, ומה שהוא חושב זה האמת היחידה, והוא צודק כי גם פה הוא מנצח (לפי חשיבתו). ברגע שאדם דבק במידה זו הוא לא יכול למצוא את האמת האמיתית בעולם, ואף עלול לפגוע בסביבתו ולהסב נזק עצום בלי שאפילו ירגיש בכך.

כדי שאדם ימצא את האמת האמיתית בעולם או לפחות ינסה למצוא אותה, הוא צריך לבער מקרבו את מידת הניצחון, כדי למצוא את האמת בעולם הוא יהיה חייב להודות שהוא לא תמיד צודק, ויהיה מוכן לשמוע גם את האחר, למרות שזה יראה כאילו הוא "מפסיד ומידת הניצחון תדחק בו. אבל אסור לו לוותר וכדי למצוא את האמת בעולם צריך להיות מוכן לוותר על הכל, וגם אם

זה אומר לשנות את אורך חייב מקצה לקצה. על האדם להיות מוכן לוותר על כל דבר אחר כדי להשיג את אותה (האמת), אבל כאשר מידת הניצחון בקרבו אינו יכול לעשות כך. כמו שרבנו נחמן אומר: "חולשת אנוש גורמת לכך שניצחון ואמת אינם יכולים לדור תמיד בכפיפה אחת ולכן אם אתה חייב תמיד לנצח לא תוכל תמיד להיות צודק".

איני מדבר רק על כך שמידת הניצחון מפריעה בלמצוא את האמת הרוחנית, אלא גם על כך שהיא פוגעת במציאת האמת בענייני העולם הזה ואני אביא לכך דוגמא: אריאל שרון, שהיא אדם גדול מאוד וחס ושלום איני מזלזל בפועלו וכבודו, תרם רבות למדינה היה ראש ממשלה, שר הביטחון בלבנון הראשונה, אלוף פיקוד דרום, ועוד... אך אחד המשפטים הבעייתיים שלו לפעי דעתי היה המשפט: "כל אדם צריך להחליט באם הוא חי כדי להנות או כדי לנצח". משפט זה יכול לומר רק אדם אשר מידת הניצחון טבוע בו, ובאמת בחלק מהמקרים מידה זו עזרה לו מאוד והגיע בזכותה להישגים. אך מעל כל הישגים עלו מרחף ענן אחד והוא החלטה שלו על ההתנתקות, שאתה הוא קידם בכל דרך אפשרית אפילו הקים מפלגה חדשה למטרות אלו. פה למידת הניצחון היה תפקיד שלילי עד מאוד, הוא כל כך רצה לנצח ולהיות צודק עד שלא הקשיב לחלק מחבריו והרבה אנשים בציבור שאמרו לו שבמעשה זה הוא טועה, אבל מידת הניצחון עיוורה אותו ולמרות כל הדעות האחרונות זה לא עניין אותו, והוא הלך עם זה עד הסוף.

היום כולנו כבר יודעים שההתנתקות הייתה אחת הטעויות הגדולות במדינה, ובמקום שמעמד ישראל יעלה בעולם ש"החזרנו" שטחים "כבושים", נהפוך הוא מעמד ישראל נפגע קשה בגלל כל הצעדים ההכרחיים שההינו צריכים לעשות כדי לעצור את הפיגועים והטילים שהגיעו משטחים אלו לכל הארץ. ההתנתקות גרמה לכך שהחמאס יכול לתפוס כוח ולהשתלט על הרצועה, ועד היום אנחנו

משלמים על אסון ההתנתקות שנגרם כתוצאה ממידת הניצחון שהייתה אצל אריאל שרון, היום כבר כולם יודעים על מולדת נלחמים ולא מנהלים משא ומתן. אריאל שרון באמת היה אדם גדול, ויש לו הרבה מאוד זכויות, אבל כמו שאומרים במעשה אחד אפשר לקנות עולם שלם ובמעשה אחד אפשר גם להפסיד עולם שלם. על כל זכויותיו של אריאל שרון מרחפת עננת ההיתנתקות, שאילו היה שולט במידת הניצחון שלו מי יודע ההינו יכולים להימנע מדבר זה ולא ההינו משחמים על כך בדמים עד היום וטילים שנופלים בכל הארץ. ולכן, רבותי שימו לב מידת הניצחון אולי נשמעת מידה טובה ורצויה אך מידה זו ברוב המקרים גורמת לאדם הפסדים רבים. אינני מתכוון לכך שצריך להיות נחנחים כאלה אדישים שלא מעניין אותם כלום. צריך לשאוף לניצחון (שמוכן שלניצחון אמיתי). אך ניצחון זה לא הכל ושצריך לוותר עליו בשביל לשמוע את האמת ולמצוא את האמת בעולם אז צריך לעשות זאת בלב שלם. ולא לשכוח שטבע בני אדם הוא להאמין בכל מלבד האמת האמתית אבל ברוך ה' יש לנו שכל על הכתפיים, צריך להשתמש בשכל זה ולהתנגד לטבע זה ולמידת בניצחון ולצאת למסע על עבר האמת האמתית בעולם. אדם גדול אמר פעם: "בבקשך את האמת היה נכון לבלתי צפוי שכן קשה היא למציאה ובהימצאה חידתית היא", ובאמת לפעמים לא נימצא אותה ולפעמים נימצא ולא נבין אותה, אבל בכל זאת אנו צריכים לחפש אותה ולשאוף למצוא אותה וחשוב כדי לעשות זאת להתנתק ממידת הניצחון. צריך לזכור ש"ווינר" אמיתי (אדם שמנצח באמת) זה אדם שמזהה את הכישרונות שנתן לו הקדוש ברוך הוא והוא עובד קשה מאוד כדי לפתח אותם ליכולות, ואז משתמש ביכולות עלו להגיע למקום הטוב ביותר שיכול ולסייע לסובבים אותו ולעולם בזכות כישוריו זה אדם שמנצח אבל מתוך מידת האמת ולא מידת הניצחון. אנו לא צריכים לפחד מהפחד להשתנות או מה יגידו עלי הפחד הינו תגובה טבעית להתקרבות לאמת האמתית.